

## **Schoolleidersconferentie – Leiding geven aan leren, 11 november 2020**

### **Keynote: Leiding geven aan je ademhaling?**

*Door: Jan Bransen*

Leren is net zo alledaags en vanzelfsprekend als ademen. Daarom is het ook zo moeilijk om er leiding aan te geven. En ook zo overbodig. Tot het mis gaat. Dan ben je de pineut, want had jij niet de verantwoordelijkheid? Had jij dat niet moeten voorkomen? Heb je zitten slapen? Het is de standaardreactie in deze doorgeprofessionaliseerde prestatie maatschappij waarin voor tragedies geen plaats meer is. Hoe tragisch is dat?

Dan kun je in de kramp schieten en overal bovenop zitten tot je in ademnood ontdekt dat je zit te hyperventileren.

Maar hoe geef je dan wel leiding aan leren? Wat mij betreft op dezelfde manier waarop je les geeft. Om zicht te krijgen op wat voor manier dat dan is, loont het de moeite om te denken aan het verschil tussen het geven van een hand en het geven van een cadeau. Dat laatste is een kwestie van op tijd loslaten. Zodra de ander het cadeau aanpakt, laat jij het los. Geef op die manier eens leiding. En les. Geef geen hand, want die hou je uiteindelijk zelf. Geef leiding. Als een cadeau.

### **Verdiepende sessie:**

#### **Is leren zo vanzelfsprekend? Een gesprek over de keynote**

*Door: Jan Bransen*

Er gaan allerlei vooronderstellingen schuil achter het betoog dat Jan Bransen in zijn keynote opbouwt. Welke vooronderstellingen zijn dat zoal? Welke visie op onderwijs, op leren en op leiding geven ondersteunt het betoog? Hoe houdbaar is die visie? En hoe plausibel zijn die vooronderstellingen?

Daarover kunnen 20 toehoorders met Jan Bransen in gesprek gaan.